

Het is bijna zover. Nog eventjes ongeduldig heen en weer lopen en we vertrekken op kamp! Maar wat moet er nu in uw mallet? Heb je nog vragen of zit je met een ei, klop dan eens aan bij je leiding of bel naar het nummer 0478/ 64 62 84.

### KLEDING:

- o Sokken (+reserve)
- o Ondergoed (+reserve)
- o T-shirts
- o Korte broeken
- o Warme trui
- o Minstens één lange broek
- o Regenjas (zo licht mogelijk)
- o Zwemgerief

### OM JE TE WASSEN:

- o Handdoeken
- o Grote handdoek
- o Waslèpkes
- o Zeep
- o Tandpasta + borstel + bekertje
- o Shampoo
- o Kam
- o Zakdoeken
- o Zonnecrème !! (hoog factor)
- o Desinfecterende gel (reisverpakking)

### SCHOENEN:

- o Stevige wandelschoenen
- o Reserveschoenen
- o Sloffen voor binnen
- o Oude nest voor in't water

### SLAAPGERIEF:

- o Slaapzak\*
- o Pyjama
- o Hoeslaken !!
- o Kussensloop !!
- o Teddybeer
- o JH's & H's:
- Matje voor 2daagse

*\*Slaapzak mag apart maar moet in zijn originele verpakking zitten!*

### VOOR DE KEUKEN:

- o 2 keukenhanddoeken !!
- Zet er duidelijk je naam in*

### DIVERSE:

- o Identiteitskaart !!
- o Europese ziekteverzekeringskaart
- o Zaklamp
- o Hoofddekseel !!
- o Zonnebril
- o Pen
- o Drinkbus
- o Lunchpakket
- o Eindje koord
- o Stevige Portefeuille (dien je altijd bij te hebben)

### EXTRA's:

#### ZAKGELD:

- PAG, JKN & KN: ± € 20.-
- JH's & H's: ± € 30.-
- Zakmes (klein)

#### TIP:

Voor de kampkaarten: neem enveloppen mee met daarop het adres van wie je een kaartje wil sturen.

### WAT NEEM JE NIET MEE:

GSM, tonnen snoep, mama, pijnboompitten, waterpijpen, alcoholische dranken, mp3-spelers, grasmaaier, ...

### HANDBAGAGE:

- o Klein stevig rugzakje (met brede schouderbanden!)
- o Ontbijt
- o Middag eten
- o Drankjes
- o Regenjas (zo licht mogelijk)
- o Portefeuille

**MAXIMUM TOEGELATEN BAGAGE:**  
SLECHTS 1 KOFFER OF RUGZAK VAN MAX. 20 KG + 1 STUK HANDBAGAGE (20 X 30 X 30 CM).  
ALLE OVERIGE BAGAGE WORDT GEWEIGERD. (slaapzak\* mag wel)  
BEPERK JE BAGAGE. IN ELK GEVAL NIETS AAN JE VALIES VASTBINDEN, ALLES MOET ERIN ZITTEN!

## Betalen

Onderdak, je eten en drinken, alle toegangsgeld,... Allemaal inbegrepen in het kampgeld.

Je ziet, zelfs zonder extra zakgeld kan je ons kamp overleven.

Maar we zijn natuurlijk niet alleen KSA'ers, daar in het verre Spanje. We zijn ook een beetje toeristen, en dan behoren een ijsje, kaartjes, postzegels en een drankje op een Zuiders terras tot de 'noodzakelijke' uitgaven. En misschien wil je ook een klein souvenir... Dat is dan wel allemaal voor eigen rekening.

In de bus voorzien we gratis enkele gekoelde drankjes, maar voorzie zelf ook wat drinkbaar vocht. De reisweg loopt via Frankrijk en langs de autostrades zijn de drankjes niet goedkoop.

## Schrijven

Voor wie thuis blijft en ons niet kan missen (liefjes, mama's, oma's, opa's, papa's) is er de mogelijkheid om met brief of kaart te laten weten dat we nodig leven en ons kostelijk amuseren.

Om een kaartje te sturen heb je in Spanje natuurlijk Spaanse postzegels nodig, het heeft dus geen zin om Belgische mee te nemen. De leiding zorgt ervoor. Neem wel al enveloppen mee met de adressen op. Zo moet je op kamp er niet meer over nadenken. (vergeet niet "België" te vermelden!)

## Bellen

Je hebt een GSM! Fijn zo. Het GSM-netwerk is in Spanje werkt goed, maar het ontvangst is buiten het centrum niet altijd goed. Ook kost het natuurlijk nog steeds handenvol geld in het buitenland.

We scheuren ons even los van het Zutendaalse leven, dus GSM's hebben we eigenlijk niet nodig!

Kan je het toch niet laten, dan ben je zelf verantwoordelijk voor verlies, diefstal en beschadiging.

Tijdens de activiteiten zijn GSM's zeker niet toegelaten.

In noodgeval kunnen ouders altijd beter eerst een SMS sturen naar de bondsleiding, wij nemen dan met jullie contact op. 0478/ 64 62 84 (Arne, bondsleider) of 0486/ 70 52 52 (Kurt)

## Reizen

We reizen met twee autocars naar Spanje. Op 27 juli, 's avonds, vertrekken we aan onze lokalen langs de nachtegalenstraat. We vertrekken met meer dan 75 man. Om chaos van auto's en bagage te vermijden, worden de ouders verzocht om hun auto niet te parkeren langs de lokalen maar ietsjes verder.

Zo willen we alles beter overzichtelijk houden.

Beperk het snoepen in de bus, zo vermijd je ook een ongestelde maag. Kauwgom is **VERBODEN!**

Roken in de bus is niet toegelaten.

Verschillende chauffeurs zullen ons naar Spanje brengen. Over deze route van ongeveer 1300km doen we afhankelijk van het weer, verkeersdrukte, stopplaatsen en grenscontrole, doen we ongeveer 13 uur.

We stoppen zo'n 3 keren. Voorzie een lunchpakket als ontbijt, iets voor de middag en een aantal drankjes.

Op 8 augustus zullen we terug in Zutendaal arriveren rond 13 uur.

Maar dit kan ook wel eens sterk schommelen. Houd onze website in de gaten!